

JAARVERSLAG

2021

STICHTING WORLDCHANGERS

WORLD
CHANGERS



VOORWOORD

STICHTING WORLDCHANGERS

Voor jullie ligt het jaarverslag van Stichting WorldChangers over 2021 waar we met trots op terugblikken.

Stichting WorldChangers is op 20 augustus 2017 opgericht door een viertal jonge vrouwen dat hun wensen en dromen wilden omzetten in daden, gedreven door het geloof dat de wereld eerlijker verdeeld zou kunnen worden en dat niemand zijn eerste levensbehoeften zou hoeven missen. Elk mens heeft immers recht op een waardig bestaan.

Ze startten hun eerste project om geld in te zamelen voor een volk dat op dat moment dringend hulp nodig had: de Rohingya bevolking. Met het project werd meer dan 10.000 euro opgehaald. Het project was een groot succes waar veel mensen aan bijdroegen en wat de stichting een trouwe achterban opleverde. Deze achterban is in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijke hoeksteen van de organisatie.

In 2021 hebben we onszelf in ons beleidsplan een aantal doelen voorgenomen voor de komende jaren. Met dit verslag bieden we inzicht in de activiteiten van de stichting uitgevoerd in 2021 die daaraan bijdroegen.

We wensen jullie daarbij veel leesplezier.



OVER STICHTING WORLDCHANGERS

MISSIE

“Yes, together we can change the world!”

Stichting WorldChangers gelooft dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. Daar maken we ons hard voor. We zien echter nog te vaak dat dit niet het geval is. Wij zetten ons daarom in voor mensen die in armoede leven. Mensen die het ontbreekt aan de meest basale voorzieningen zoals schoon drinkwater, voedsel, kleding, een veilig onderkomen, gezondheidszorg en onderwijs. Voorzieningen die voor ons vanzelfsprekend lijken, maar dat niet zijn voor een groot gedeelte van de wereldbevolking.

We beperken ons daarbij niet tot een bepaald land of een specifieke bevolkingsgroep, want WorldChangers helpen wereldwijd.

VISIE

“If you change nothing, nothing will change”

Stichting WorldChangers is ervan overtuigd dat ieder mens de innerlijke kracht heeft om bij te dragen aan de wereld die we voor ogen hebben. Met onze slogan “If you change nothing, nothing will change” doen we een beroep op die innerlijke kracht.

Daarnaast geloven wij in de kracht van samen. Zo bundelen we krachten in de WorldChangers community en brengen een beweging op gang waarbij WorldChangers het niet alleen vanzelfsprekend vinden om bruggen te bouwen, maar die ook over te steken.

Want bruggen bouwen doen we. We verbinden twee werelden met elkaar en leveren op die manier een actieve bijdrage aan de versterking van de verbondenheid in de wereld. We creëren bewustwording, zodat WorldChangers ervaren wat ze voor een ander kunnen betekenen en in contact komen met een deel van de wereld dat ze nog niet eerder hebben gezien.

Uit het geloof dat effectieve armoedebestrijding om duurzame oplossingen vraagt, zullen wij ons inzetten om die duurzame oplossingen te realiseren, zodat hulpbehoevenden niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst geholpen zijn.

Zo zorgen we er samen voor dat niemand er alleen voor staat

OVER STICHTING WORDLCHANGERS

ONZE KERNWAARDEN

- Ethisch en integer;
- Eerlijk, open en transparant;
- Verantwoordelijk;
- Openminded en respectvol;
- Divers;
- Proactief en moedig;
- Bewust;
- Empowered en empowering;
- Gericht op samen;
- Veilig;
- Gebaseerd op vertrouwen.

Gelet op bovengenoemde kernwaarden beloven en garanderen wij dat alle donaties die binnenkomen voor een bepaald project voor 100% ten goede zullen komen aan het project.





Project #9 Dunkerque

Circa 600-700 vluchtelingen in Dunkerque verblijven in de zogeheten jungle: in het bos tussen de modder.

In 2019 hebben we een inzamelactie gehouden voor de circa 400 vluchtelingen in Dunkerque. De hulp was hard nodig. Zo leven de vluchtelingen buiten in de kou zonder enige zekerheid en met maar weinig kleding tot hun beschikking. We hebben hun toen gelukkig kunnen voorzien van drie maaltijden en een voedsel- en kledingpakket. Maar ook nu hebben de vluchtelingen - inmiddels zo'n 700 - dringend hulp nodig! Zo zijn er onvoldoende tenten en slaapzakken en beschikken veel vluchtelingen ook niet over goede schoenen. En dat is vooral in deze koude tijden erg zwaar voor ze.

Daarbij komt dat de Franse politie geregeld binnenvalt, de slaapplaatsen van de vluchtelingen vernielt en hun spullen meeneemt. Hoewel de bewoners zoveel mogelijk spullen proberen te redden, lukt dat niet altijd. Ze moeten het dan zien te rooien zonder slaapzak of tent en dat in deze kou. Om die reden willen we ook slaapzakken en tenten aanschaffen. We helpen ze in samenwerking met Mobile Refugee Support. Wij geloven namelijk dat niemand onder deze omstandigheden zou moeten leven. Zeker niet nu de winter eraan komt.

Periode

December 2020 tot en met maart 2021

Covid proof activiteiten voor het verzamelen van geld

In werkgroepjes zijn we aan de slag gegaan met het maken en verkopen van prachtige wenskaarten die tot in Madrid werden besteld. We brachten ze of verstuurd ze.

We organiseerden de bake sale en de hartige hapjesdag. Alle sweets en hartige hapjes zijn gemaakt en gedoneerd door trouwe vrijwilligers. We verzamelden bestellingen en brachten ze met al onze vrijwilligers naar de mensen thuis

We organiseerden een wandelevenement, waar mensen afzonderlijk van elkaar konden wandelen, ze deelden foto's en kilometers met ons. In 10 dagen hebben we met 51 wandelaars 835,53 km gelopen!! Dat is van Aleppo tot aan Eskişehir in Turkije.

We zijn trots dat wij ondanks alle beperkingen de handen ineens hebben kunnen slaan om ons in te zetten voor dit prachtige doel.

OPBRENGST

€4.288,97

Wat gedaan met de opbrengst

Onze samenwerkingspartner ter plaatse, Mobile Refugee Support, gaf aan dat er vooral behoefte is aan tenten. We besloten dan ook het volledig ingezamelde bedrag te besteden aan de aankoop daarvan. De 540 tenten zijn door Corona erg lang onderweg geweest. In september kregen we het bericht dat ze zijn aangekomen. Ze konden niet op een beter moment komen, omdat er na een grote ontruimingsactie door de politie alle tenten zijn weggehaald.

In oktober hebben we een bezoek gebracht aan Jed van Mobiel Refugee support om te zien hoe zijn organisatie dag in dag uit hulp biedt aan de vluchtelingen.



Project #10 Jemen

De situatie in Jemen is uitgeroepen tot de grootste humanitaire ramp ter wereld. Levend in wat ook wel de vergeten oorlog of de hel op aarde wordt genoemd, is 80% van de bevolking afhankelijk van humanitaire hulp. Ondervoeding, een gebrek aan medicijnen en ziektes als Cholera en COVID zijn daar aan de orde van de dag.

Periode

April tm augustus

Covid proof activiteiten voor het inzamelen van geld

- Inzet social media, inzetten influencers;
- 4 Ommetjes Arnhemse stadsparken in groepjes van max 4 mensen;
- Maaltijdboxen actie, te bestellen en thuis bezorgd;
- Verkoop Lijstjes met zelfgemaakte afbeeldingen;
- Le tour d'Arnhem, fietstocht;
- Cheatday voor de zoetekauw.

OPBRENGST
€11.763,35



ONZE ONLINE ADVERTENTIES

Wat gedaan met de opbrengst

Onze samenwerkingspartner IHHNL gaat de donaties zo snel mogelijk verdelen. Het geld wordt besteed aan voedselpakketten voor gezinnen (€25,- p.s.) en kleding voor weeskinderen (€20,- p.s.). Voor meer informatie over IHHNL verwijzen wij naar hun website <https://ihhnl.org/>. Check ook de bijgevoegde foto's voor een impressie van hun werkzaamheden.

De gezinnen van Maysoon

Ook heeft de actie tot een mooie samenwerking geleid met de uit Jemen gevluchte Maysoon. Vanuit Amsterdam zet zij zich in om 11 gezinnen te helpen met voedselpakketten. Die kent zij persoonlijk van haar tijd in Sana'a, Jemen. Daar hebben wij vanuit dit project voor deze maand ook aan bijgedragen. Lees vooral ook het verhaal van Maysoon en de 11 gezinnen in de bijlage.





Project #11 Dunkerque

De situatie in het tentenkamp van Duinkerken is nog steeds erg schrijnend. Hoewel verschillende organisaties hun uiterste best doen om de inmiddels ca. 1000 vluchtelingen daar te helpen, is er nog steeds behoefte aan de meest basale voorzieningen als voedsel en warme kleding. Vanuit Stichting WorldChangers hebben we daarom besloten om nogmaals die kant op te gaan en de vluchtelingen te helpen. Dit staat gepland voor het weekend van 14-16 januari. We willen de vluchtelingen voorzien van twee maaltijden (ontbijt en avondeten). Ook willen we daar winter- en regenjassen en joggingbroeken (heren, maten S en M) uitdelen.

Periode

November 2021 tot en met januari 2022

Covidproofactiviteiten voor het inzamelen van geld

Foodcorner, allerlei gerechten te bestellen en thuisbezorgd.

Opbrengst

Nog af te ronden in 2022

Wat gedaan met de opbrengst

Doel is om in januari te koken ter plaatse voor de daklozen met een groep vrijwilligers, vrijdag vertrek met bussen vol eten en kleding met vrijwilligers, zaterdag lunch en avondeten verzorgen.

En alle ingezamelde herenkleding te brengen naar RMS.

OPBRENGST NOG AF TE RONDEN IN 2022



Project koken voor daklozen

Eens per maand koken we voor de daklozen in Arnhem bij stichting Kruispunt.

In verband met corona mochten we het hele jaar niet op locatie koken.

We hebben daarom vrijwilligers gevraagd een deel van de maaltijd thuis te koken. Ze deelden het boodschappenlijstje, wij deden boodschappen, brachten deze en haalden op vrijdag de bereide maaltijden op. Deze brachten we vervolgens bij Stichting Kruispunt die de maaltijd vervolgens zelf opwarmden en uitdeelden aan de daklozen. Corona heeft voor vele mensen veel roet in het eten gegooid. Voor de daklozen die dagelijks bij Stichting Kruispunt komen eten was het ook een aparte tijd. Het samen nuttigen van hun maaltijd kon helaas niet op locatie. Er was veel minder contact met de vrijwilligers die de maaltijden bereiden. Gelukkig kunnen de daklozen weer in kleinere groepjes de maaltijden op locatie nuttigen.

Voor deze activiteit vinden we altijd enthousiaste vrijwilligers: Sebahat, een meidengroep van Empowering Nisa, Patricia, Saadet, Malathy, Rabia, Dounia, Marielle, Zineb, Mirjam, Sandra, Ellen, Sasya, Karima, Yousra

We kookten:

Kip Tandoori, Sebahat en Rachida

Pesto met Kip, Yousra

Linzensoep, pasta met groenten, Empowering Nisa

Pasta met zweedse saus en kip, appel/kaneelcake door Patricia

Kipvleugels, aardappeltjes, salade, Bouchra

Couscous met abrikozen, feta en noten, met als toetje Watermeloen door Ellen, Sandra en Wendela

Turkse Pilav met kip door Malathy, Sebahat, Saadet

Groentesoep, bladerdeeghapjes, aardappelsalade, door Dounia, Rabia en haar moeder

Pompoensoep en curry, door Sebahat en Marielle

Lasagne en raffaelotaart, Sebahat en Marielle

De boodschappen worden maandelijks gesponsord door Albert Heijn Velperbuitensingel.